

Met een frisse blik euhhh camera!

Vandaag is er een film(pje) over de Jozefschool opgenomen. Een film om de Laurentius Stichting in het algemeen en de Jozefschool in het bijzonder onder de aandacht te brengen van potentiële nieuwe collega's. In tijden van het grote leerkrachtentekort is je onderscheiden als werkgever essentieel!

Er was vooraf een scenario, een strakke planning, een script, kledingadvies, ideeën voor sfeerbeelden, een plan B bij regen Over alles was nagedacht en vandaag werd alle voorbereiding in praktijk gebracht.

Iedere dag lopen wij als team, maar ook u als ouders en ook onze leerlingen door de gangen, we kennen de routes, we kennen de lokalen, weten wat we tegenkomen op onze weg, zouden (bijna) blind naar die ene klas of dat ene schoolplein kunnen lopen.

Voor ons gesneden koek, been there, done that, maar voor de producer en cameraman vandaag nieuw en dat leidt tot heel verrassende inzichten. Wanneer heeft u voor het laatst bewust door het pand gelopen en uw ogen de kost gegeven? Dat was voor mij best een tijdje geleden (en ik ben er pas sinds vorig schooljaar 😊). Ik som wat schilderachtige taferelen voor u op; het uitzicht vanaf de gang van groep 7 over de "oudbouw" naar de kerktuin en kerktoren, prachtig! Het uitzicht vanaf de groepen 5 op de kerktuin, gewoon idyllisch te noemen, vanuit de moestuintjes langs de sloot kijken in de richting van de kerk, alsof je je op het platteland begeeft, vanaf de gang van de groepen 5 richting de Jan Janssen sporthal voel je je spontaan "grootgrondbezitter", de glas-in-lood-ramen die verwerkt zijn in de muur bij de hoofdingang en bij de trap van de groepen 4 naar 5, historisch, dit zijn slechts een paar "pareltjes" die we vast hebben gelegd door het oog van de camera, gewoon rond ons gebouw!

Naast deze architectonische en landschap plaatjes hebben we ook "pareltjes" van lessen en activiteiten vastgelegd binnen onze school. Een nieuwe letter leren door je vingers door het scheerschuim te bewegen, voorlezen in groep 8, met 27 leerlingen muisstil hangend aan de lippen van de juf, groep 6 die met elkaar woorden bedenken waar je middenin een "t" hoort, maar een "d" schrijft ... weet u er één? Wat dacht u van aardappel en strijdbijl. Bij de kleuters de kleertjes opgevouwen op stoeltjes om te kunnen gymmen, bij groep 3 een lesje over vallen en dwarrelen, alle kinderen die staan te kijken naar hoe de wc-eend valt en een strook papier dwarrelt. Groep 6 bij muziekmeester Laurens die met elkaar zingen, maar daar zo enthousiast bij zijn dat ze er ook bij swingen. Vier lieve bieb-ouders die de leerlingen helpen bij het ruilen van boeken....

Het gebeurt elke dag in onze school, elke dag worden er tal van "pareltjes" getoond, gedeeld en onderwezen aan onze leerlingen. We houden ons als schoolleiding veel bezig met onderwijsvernieuwing, digitalisering, toekomstgericht en duurzaam, maar zo'n dagje met een filmploeg laat je ook heel trots zijn op wie we zijn en waar we staan! Wat voor onderwijs we met elkaar maken! Iedere dag weer!

Wij zijn er trots op dat wij samen de Jozefschool zijn!

Als de film klaar is delen wij deze met u! Maar tot die tijd kijk ik graag naar alle "pareltjes" die we elke dag voor onze ogen zien "draaien"! Kijkt u mee?

Hester van Waart, adjunct-directeur

#verwondering#trots#onderwijsmaakjesamen#Jozefschool#veranderenvanperspectief#film#genoeghashtags

Meer weten over Hester? Lees [hier](#) een vraaggesprek met haar in Sprekend Laurentius.