



Leerkracht Jordi: “Ik wil kinderen een nieuwe wereld in laten gaan”



Na de Havo denken dat bedrijfseconomie wel iets voor je is, alleen om te ontdekken dat dat nu net niet het geval is. De Landmacht lijkt daarna ook een optie en al is hij in het leger man geworden, het blijkt toch niet zijn ding. Jordi van de Pijl (24) gaat uiteindelijk terug naar zijn eerste liefde van rond zijn zestiende: de Pabo. Toen, vertelt hij nu ‘zaten er alleen maar meiden’, was dat het dan? Maar op zijn negentiende keerde hij toch weer terug naar de Pabo (Thomas More). Én liep stage bij zijn juf van zijn eigen basisschool in Hoek van Holland. Jordi staat sinds dit schooljaar voor groep drie van de Rosaschool (Den Haag). “Het is het mooiste wat ik gedaan heb”, zegt hij in een vaaggesprek over hobbels en omwegen.



Je ziet het in één oogopslag: hier is iemand op zijn plek. Maar er moest eerst nog wat water door de Rijn stromen voordat Jordi dit lichte lokaal van de Rosaschool mocht betrekken om elke morgen zijn derde-groepers te verwelkomen. Openhartig vertelt hij: “In mijn derde jaar





op de Pabo liep ik studievertraging op, want de herkansingsstage die ik mocht doen, liep niet. Het is moeilijk te zeggen waardoor dat nou kwam. Ik ben toen naar mijn juf op mijn oude basisschool in Hoek van Holland gestapt en heb gevraagd of ik bij haar een vrijwillige stage mocht doen. Dat mocht. Gelukkig had ik een minor in gym gehaald en ook daarin kon ik een stage doen. Door de succeservaringen die ik toen kreeg, begon het weer te stromen.”

Vertrouwen krijgen

Als Lio'er belandde Jordi op de Rosaschool: het liep van dag één. Jordi blij: “Ik werd begeleid door collega-leerkracht Anushka Rasaga, zij zag me als leerkracht, dat gaf me veel vertrouwen. In een ommezien zat ik weer op niveau. Wat helemaal fijn was, was dat ik fulltime stage liep, dan kun je pas echt een band met de leerlingen opbouwen. Als je anderhalve dag per week voor een groep staat, lukt dat niet, want je weet niet wat er gisteren gebeurd is.” Na zijn stage mocht Jordi invallen en toen er een fulltime vacature vrij kwam, stapte hij definitief in.

Bewegend leren

Dat Jordi een minor in gym heeft, komt goed van pas: “Ik geloof in beweging. Regelmatig leg ik het werk stil en doe ik samen met de kinderen een kleine, simpele motorische oefening. Het bloed stroomt weer door.” Het is duidelijk dat Jordi alles geeft wat hij heeft: “Ik wil de leerlingen een nieuwe wereld in laten gaan. En ja, in groep drie is dat natuurlijk leren lezen, dat maakt dat er een nieuwe wereld voor hen wordt geopend. Ik wil ze goed afleveren. Aan de andere kant ervaar ik dat je als leerkracht alles voor hen bent. Dat is echt een heerlijk gevoel.”

Vrouwenwereld

Het onderwijs is vooral een vrouwenwereld, hoe bevalt dat? “Nou”, lacht Jordi, “gelukkig werken er ook mannen op de Rosaschool. Als vrouwen met elkaar vergaderen dan duurt het wat langer voordat er een knoop wordt doorgehakt. Maar weet je wat het is? Als ik hier in mijn lokaal ben dan ben ik eigen baas. Dit”, hij gebaart naar zijn lokaal, “is van mij.”

Meer weten over bewegen onder de les?

Snuffel eens [hier](#)

