

# Sprekend Laurentius



## Advent: over herdersjongens en alarmen

#samen

#op koers blijven

**Gouden Griffel-schooldirecteur Yvonne van der Heijden en adjunct Gaby d'Haans weten niet beter: hun school viert Advent. Leerkrachten voeren een Noorse volksvertelling op, alle kinderen ademloos aan de voeten. Andere scholen doen andere dingen. Weten niet waar de krans te hangen zonder dat het brandalarm afgaat. Of vergeten dat het alweer zover is...**



Bij de ene school gaan wekelijks leerlingen verkleed als engeltjes met kaarsen langs de klaslokalen. Bij een andere hangt een krans met vier kaarsen op een centrale plek. Scholen geven hun eigen vorm aan Advent: de vier weken waarin wordt toegeleefd naar Kerstmis. Voor IKC De Gouden Griffel is de wekelijkse Advent viering elk jaar een vanzelfsprekendheid. Yvonne en Gaby: 'Advent hoort erbij.' Beiden hebben hun voetstappen liggen op de Bernadette Mariaschool waar deze viering sinds jaar en dag in het schooljaar is verankerd. Niet zo vreemd dat op beide scholen het liedje 'Geef mij je hand' wordt gezongen.

> Lees verder op pagina 2



**LAURENTIUS**  
stichting voor katholiek primair onderwijs

# Sprekend Laurentius



## **Ongelukkige herdersjongen**

Bij IKC De Gouden Griffel voeren leerkrachten en conciërge Ton van der Kuil een toneelvoorstelling in vier delen op. Een vader begeleidt op keyboard. De zaal is met 340 leerlingen stampvol. Elke maandagochtend in aanloop naar Kerst wordt een deel uitgevoerd, dat houdt de spanning erin. Dit jaar is gekozen voor de Noorse volksvertelling 'De fluit van de herdersjongen'. De herder is een schaap kwijt en doodongelukkig. Een engel geeft hem een fluit en kondigt hem aan dat hij zich geen zorgen hoeft te maken: 'Er wordt een grote herder geboren'. Daar moet hij dus naar toe. Dit gaat niet zonder slag of stoot, de herder gaat letterlijk steeds een toontje lager fluiten. Na het eerste deel, de Sinterklaasvlaggetjes hangen er onbezorgd bij, mogen een paar kinderen een kaarsje met een speciale intentie aansteken. 'Dit is voor de scoutingleider die zo jong is gestorven'. Binnen een half uur zitten alle kinderen weer in hun klas. De kop is eraf.

## **Glad vergeten!**

Stilstaan bij Advent: even bij elkaar zijn. Een schooldirecteur zegt hoe belangrijk het is ergens naar toe te leven en voegt er in één adem aan toe dat afsluiten van bij voorbeeld een gezamenlijk project ook belangrijk is. Openen en afsluiten: allebei moet met elkaar gevierd worden. Maar dan zegt hij opeens dat hij Advent dit jaar glad vergeten is! 'Is het nu al?' Degene die het jarenlang deed, is nu met pensioen. Weer een ander mist de houvast van het oude schoolgebouw; daar hing de Advent-krans op een vast plek, maar de vrees is groot dat in het nieuwe schoolgebouw het brandalarm afgaat. Is het nou belangrijk die Adventviering? Ja, zegt een adjunct-directeur: 'Het geeft een gevoel van verbondenheid. En dat vind ik onmisbaar.'

### **Geïnteresseerd?**

Ga naar: [Noorse volksvertelling](#)

